

## Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Μεγάλη ή αξία πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο.

Αὐτή τήν αξία τοῦ ἀνθρώπου διακηρύττει ὁ χρυσολόγος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στήν διδασκαλία του.

Καί αὐτή τήν αξία τοῦ ἀνθρώπου ὑπερασπίζεται καί θέλει νά διασώσει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Στή συνέχεια μᾶς παρουσιάζει 7 (ἑπτά) λόγους γιά νά ἀποδείξει τήν αξία τοῦ ἀνθρώπου.

**α. Σέ δημιούργησε «κατ'εἰκόνα καί καθ'ὀμοίωσιν».** Ἡ αξία φαίνεται γιατί δημιούργησε τόν ἄνθρωπο "κατ' εἰκόνα καί καθ' ὀμοίωσιν". Δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μέ τήν δυνατότητα νά φθάσει στό καθ'ὀμοίωσιν.

*-Ναί, μπορεῖ μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ μπορεῖς νά γίνεις ὅμοιος μέ τό Θεό.*

**β. Γιά σένα σταυρώθηκε.** Ἡ μεγάλη αξία τοῦ ἀνθρώπου ἔγγειται στήν ψυχή πού ἔχει, πού γι' αὐτήν ἀκόμα καί τό Μονογενῆ Του Υἱό δέν λυπήθηκε, ἀλλά Τόν ἔδωσε.

*-Σέ ἔκανε οὐράνιο μέσα στό μυστήριο τῆς ὑπέροχης σοφίας καί τῆς σύνεσης. Ἐκεῖνος, πού εἶχε γίνει ἐχθρός καί μισητός, ὁ ἄνθρωπος, ζαφνικά βρέθηκε στόν οὐρανό. Κι αὐτό ἦταν ἔργο τῆς θεικῆς σοφίας, ὅπως ἐκεῖνο, πού συντελέστηκε διά τοῦ Σταυροῦ.*

*-Θέλεις νά δεῖς τήν ἀγάπη Του; Δές τά καρφωμένα Του χέρια πάνω στό Σταυρό.*

**γ. Σέ ἔκανε οὐράνιο.** Ὁ Χριστός, ὁ κοινός Δεσπότης ἀνέβασε τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό. Καί ἀκόμη κάτι παραπάνω ἔκανε. Ἔβαλε τόν ἄνθρωπο σέ θρόνο βασιλικό.

Λέει στόν ἄνθρωπο ὁ ἱερός Χρυσόστομος:

*-Σέ ἔπλασε ἀντεξούσιο καί ἐλεύθερο ὁ Θεός, γιά νά μήν κατηγορῆς κατόπιν τό Θεό, ὅτι δῆθεν σέ ἐξανάγκασε. Σύ ὁμως ἀγανακτεῖς γι' αὐτόν πού σέ τίμησε. Ἄκουσα πολλούς νά λένε:*

*-Γιατί, λοιπόν, δέν μ' ἔκανε ὁ Θεός κύριο τῆς ἀρετῆς;*

*-Ἀλλά τί ἔπρεπε νά κάνη; Νά σέ φέρη στόν οὐρανό, μέ τό ζόρι, τήν ὥρα πού ἐσύ κοιμᾶσαι ἢ νυστάξεις ἢ ἐπιθυμεῖς τήν κακία καί τήν αἰσχρή ζωή καί τρῶς καί πίνεις καί γλεντᾶς;*

**δ. Σέ ἔκανε ἀθάνατο.** Ὁ ἄνθρωπος ἔχει αξία γιατί ἔχει τήν δυνατότητα νά γίνε ἀθάνατος.

*-Ἀπό τήν ἀρχή ἤθελε νά σέ κάνη ὁ Θεός ἀθάνατο, ἀλλά σύ δέν θέλησες. Πραγματικά, ἐνδείξεις ἀθανασίας ἦσαν: ἡ συνοίκησις μέ τόν Θεό, ἡ ἀπουσία τλαιπωριῶν ἀπό τή ζωή, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό λύπη καί φροντίδες καί κόπους καί ὅλα τά ἄλλα θνητά στοιχεῖα μέσα στόν παράδεισο.*

**ε. Σέ ἔκανε εὐσεβή.** Ὁ ἄνθρωπος ἔχει αξία γιατί ἔχει τήν δυνατότητα νά εἶναι ἐνάρετος, φιλαλήθης καί εὐσεβῆς.

*Ἄνθρωπος εἶναι αὐτός, πού ἀσκεῖ εὐσεβεία καί ἀρετή μέ θάρρος.*

*-Σέ τίμησε μέ τόσο μεγάλο δῶρο, μέ τό δῶρο τῆς εὐσεβείας, πού σέ ἔκανε ἴσο μέ τούς ἀγγέλους. Δέν σέ περιφρονεῖ οὔτε μετά θάνατον. Σοῦ ἐτοίμασε αἰώνια καί*

*ἄφθαρτη κατοικία. Δέν σέ περιφρονεῖ ὁ Θεός καί δέν σέ ἀφήνη νά πᾶς ἐκεῖ ποῦνε τά γαιδούρια καί τά γουρούνια.*

Προπάντων ἄνθρωπος γίνεται αὐτός πού εἶναι τίμιος, ἔχει ἀγάπη καί πράττει ἐλεημοσύνη.

**στ. Σέ ἔβαλε πάνω ἀπό τήν δημιουργία.** Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό τιμιώτερο ἀπ' ὅλα τά ζῶα πού βλέπουμε. Ἄρχοντας ὅλων ὅσα εἶναι πάνω στή γῆ.

Μοιάζει στό σῶμα μέ τά ζῶα. Ὅμως μέ τό νοῦ γίνεται ὁ ἄνθρωπο παραπλήσιος τοῦ Θεοῦ. Χρησιμοποιώντας τό νοῦ κυβερνᾷ τά ὄντα. Μέ τό μυαλό του διοικεῖ τήν κτίσι. Μέ τό λογισμό του διαπερνᾷ τόν οὐρανό.

Ἡ ἀξία του φαίνεται καί ἀπό τήν τιμή τῆς ἴδιας τῆς δημιουργίας. Ὁ ἄνθρωπος ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Διότι γι' αὐτόν δημιουργήθηκαν καί ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα καί ὁ ἥλιος καί τά ἄστρα.

*-Γιά χάρι σου ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἐκτεταμένο οὐρανό, ἄναψε τόν ἥλιο, θεμελίωσε τή γῆ, σκόρπισε τή θάλασσα, ἄπλωσε τήν ἀτμόσφαιρα... Καί γενικά ὅλα κινοῦνται ἀπό τό ἀκούραστο χέρι του καί ἐξυπηρετοῦν τή ζωή μας ὄχι μόνο ὅσον ἀφορᾷ στά χρειώδη, ἀλλά μᾶς διακονοῦν, γιά νά μᾶς δώσουν τήν τιμή, πού μᾶς ἀρμόζει.*

*-Ἐσένα ἀπό τήν ἀρχή ὁ Θεός σέ ἔπλασε ν' ἀτενίζης περισσότερο τά ἄνω. Τό δικό σου σῶμα τό ἔπλασε ὄρθιο, ἐνῶ τῶν ζώων νά βλέπη πάντα πρός τά κάτω. Καί μέ τή σωματική σου διάπλασι σέ διδάσκει νά μὴν ἔχης κανένα κοινό μέ τή γῆ, οὔτε νά προσκολλᾷσαι στά πράγματα τῆς παρούσης ζωῆς.*

**ζ. Καί τέλος θεός κατά χάριν.** Ὅχι μόνο ἀνώτερο ἀπό τή φύση καί τά ζῶα ἔκανε τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί κατά χάρη Θεό τόν ἔκανε, ὅταν εἶπε «*Ἐγώ εἶπα· Ὅλοι εἶστε θεοί καί υἱοί Ὑψίστου*».

Ἀρχιμ. Χρυσόστομου Μαϊδώνη  
Πρωτοσυγκέλλου