



**ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ**  
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ



Αρ. Πρωτ.: 191

Έν Αρναία τῆ 7<sup>η</sup> Ἀπριλίου 2019

## **ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

(Υἰ' ἀριθμ. 3)

Πρός  
Τόν Ἱερό Κλήρο,  
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί  
Τόν φιλόχριστο Λαό  
τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,  
Διθυραμβικά ἢ βαϊοφόρος Ἐκκλησία ἀπόψε ψάλλει τόν ζωηφόρο  
παιάνα Της·

**ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!**

Καί οἱ τρουῖλλοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν συθέμελα σείονται καί σκιρτοῦν μπροστά ἀπό αὐτό τό μήνυμα-ξέσπασμα τῆς Ζωῆς πού ἀνακαινισμένη ξεπροβάλλει νικήτρια κι ὀλόφωτη ἀπ' τή θύρα τοῦ Παναγίου τοῦ Κυρίου μας Τάφου!

Κι ἐνῶ ὁ μυριόστομος τοῦτος Ὑμνος φανερώνει καί καταστέφει τήν πίστη τῶν χριστιανῶν· ἐνῶ δάκρυα συγκινήσεως ποτίζουν τίς νεκρωμένες συνειδήσεις καί τίς ἀλλοιωμένες ἀνθρώπινες παρειές κι ἀκράτητος ἐνθουσιασμός διαμηνύει τήν πιστότητα στόν Ἀναστάντα Κύριο, μανικά καί λυσσαλέα ὑλόφρονες πολεμοῦν τόν θεμέλιο τοῦτο λίθο τῆς Χριστιανικῆς βιοτῆς, δηλαδή τό μεμαρτυρημένο κατά τρόπο ἀπρόσβλητο γεγονός, τήν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπέναντι σ' αὐτούς τούς τελευταίους, ἐμεῖς μέ παρρησία διαλαλοῦμε: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα **ἡμῶν**, κενή δέ καί ἡ πίστις **ὑμῶν**» (Α' Κορ. ιε', 14). Δηλαδή, «Ἐάν δέν ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, εἶναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο καί χωρίς νόημα τό κήρυγμά μας, κούφια καί νεκρή κι ἡ πίστη σας!». Καί τοῦτο διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας στήν Θεότητά Του, ἀλλά καί στηριγμό τῆς πίστεώς μας στόν Δημιουργό τοῦ κόσμου, τόν Πανάγιο Θεό Πατέρα, καθώς ἐπίσης καί θεμέλιο τῆς πίστεώς μας στήν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς στόν ἄνθρωπο, τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καί τῆς κρίσεως καί τῆς αἰωνίου ἀνταποδόσεως, γιά τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου.

Δέν εἶναι κάτι τό ἀπλό, τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία πιστεύει, ζῆ καί διακηρύσσει τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τά λυτρωτικά της ἀποτελέσματα γιά τόν σύμπαντα κόσμο. Στηρίζεται στίς μαρτυρίες ὄλων ἐκείνων πού εἶδαν τόν Ἀναστάντα· στηρίζεται στίς μαρτυρίες ἐκείνων πού ἄκουσαν ἀπό τά στόματά τους, πού εἶδαν τόν Ἀναστάντα· στηρίζεται στίς μαρτυρίες ὄσων συνέφαγαν καί ψηλάφησαν μέ τά χέρια τους τόν Ἀναστάντα· στηρίζεται στίς μαρτυρίες ὄλων ἐκείνων πού ἔδωσαν κι αὐτή τή ζωή τους, εἴτε μαρτυρικῶς, εἴτε μέ ἀσκητικούς ἀγῶνες, ἀκολουθῶντας τά ὅσα παρέδωκε ὁ Ἀναστάς Κύριος γιά τή λυτρωμένη ἀνθρώπινη ζωή καί ὑπόσταση. Κι αὐτοί ὑπό οἰεσδήποτε συνθήκες κι ἄν ἔζησαν «ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, στρεβλούμενοι, θανατούμενοι», ἔζησαν τή λυτρωμένη ζωή, ἔζησαν «ἐν καινότητι ζωῆς», τήν ἀνακαινισμένη ζωή, ἀφοῦ ἐπίστεψαν ἀκράδαντα ὅτι «Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν»!

Ἀρκεῖ νά ἀναγνώση κανεῖς τό 15<sup>ο</sup> κεφάλαιο τῆς Α' πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς τοῦ οὐρανοβάμονος Ταρσέως καί Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, γιά νά θαυμάση τοῦ πρώην Σαύλου καί διώκτου τῆς Ἐκκλησίας τήν πίστη καί νά κατανοήση ποιά σχέση ἔχει τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μέ τήν πίστη στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καί τῆς νέας βιοτῆς τῆ

ρότα πού άνέτειλε πληθωρική καί φωτοφόρα άπ' τό κενό μνημεϊο τής Ιερουσαλήμ ...

Άδελφοί, διερωτηθήκατε ποτέ γιατί ώρισμένοι -ϊσως πολλοί σήμερα- άπιστοϋν καί δέν άποδέχονται τήν Άνάσταση τοϋ Κυρίου; Άς τό 'ποϋμε ξεκάθαρα, λοιπόν! Άς ξεστομίσουμε γυμνή τήν άλήθεια, έστω κι άν πονά! Αϋτοί πού έχουν πίστη τους τήν άπιστία κι άρνοϋνται πεισματικά τήν Άνάστασή Του, δέν έκδηλώνουν τήν άπιστία τους χωρίς λόγο, οϋτε ώθοϋνται στή διακήρυξη τοϋ άθεου όρθολογισμοϋ, τοϋ άθεου άνθρωπισμοϋ τους, έλαυνόμενοι από τή σοφία καί τήν έπιστημονική τους παρατήρηση! Όχι! Όθοϋνται από τά έργα τους καί τήν ποιότητα τής ζωής τους! Ναί έτσι εϊναι!

Τούς γοητεύει οί όφθαλμοί τους νά περνοδιαβαίνουν στό σκοτάδι, γιατί τρέφονται από τά “είδωλα” τοϋ σκότους! Τούς θέλγει τά χέρια τους νά βουτοϋν στό σκοτάδι για νά ζυμώνουν στόν βόρβορο του τήν παχυλή άνυπαρξία, τόν άμοραλισμό καί τόν μηδενισμό τους! Εϋφραίνονται τά πόδια τους νά βαδίζουν στό σκοτάδι για νά σύρουν τή σαπισμένη “πηλό” τους, τή νεκρωμένη ύπόστασή τους στή γέενα τοϋ πυρός, στήν κόλαση τής αϋτοτιμωρίας τους, παρασύροντας κι άλλους εϋπιστους στό κατόπι τους! Τούς μαγεϋουν οί μεγαλοστομίες τοϋ σκότους, για νά καλύπτουν μέ κίβδηλο καί χωματένιο μανδϋα τή γύμνια τοϋ έσω τους κόσμου πού όλοένα καί περισσότερο όλισθαίνει στήν πνευματική άνυπαρξία! Καί τέλος “βουϊζουν” πολύ, τούς άρέσει νά διαλαλοϋν τήν πραμάτεια τής κουφότητάς τους, τής “έλαφρότητάς” τους στό σκοτάδι, για νά άποκρύψουν ότι ζυγίζουν όσο κι ό φελλός καί τραβοϋν μαζί τους -δυστυχώς- κι όσους άπερίσκεπτους πρόθυμους “όπαδούς” τους ...

Αϋτή όμως ή άπιστία πού γεμίζει τήν κοινωνία από φοβερές άταξίες κι έγκλήματα, αϋτή ή άπιστία δέν προσφέρει στό ίδιο τό άτομο τόν λυτρωμό καί τή δικαίωση. Η άπουσία τής λυτρωτικής προσφορᾶς τής πίστεως στήν ανθρωπίνη ζωή, αϋτή εϊναι ή αιτία τής καταφυγής τοϋ ανθρωπου στίς παρεκτροπές καί τά έγκλήματα. Διότι ό ανθρωπος θέλει μέ τόν έσωτερικό του ανθρωπο νά έχη σχέση, άν μή καί εξάρτηση, νά έχη σχέση μέ τό φῶς, μέ κάτι πού εϊναι έκτός τοϋ έαυτοϋ του· κάτι πού πιστεύει πώς θά τοϋ αναπληρώση τό κενό τοϋ έσωτερικοϋ του. Κι ένῶ ό άπιστος άγωνίζεται νά αναπληρώση τό κενό μέ τίς σκοτεινές παρεκτροπές καί τά έγκλήματα, ό πιστός γίνεται ένα μέ τόν Θεό του, καί μάλιστα μέ τόν Θεό του πού γίνηκε ανθρωπος, ώστε μέ τήν Άνάστασή Του, νά τόν σηκώση άπ' τή ζωή τής διαστροφής καί τοϋ έγκλήματος στή ζωή τή Λαμπρή, τή λυτρωμένη. Καί μέ τήν Άνάστασή Του ό Ίησοϋς θριαμβευτής κατά τοϋ θανάτου καί τοϋ σκότους τοϋ πνιγηροϋ τάφου, γίνεται άρχηγός όλων εκείνων πού μέ τήν

πίστη τους προς Αὐτόν, μέ τήν ἔνωση μαζί Του, ξεπερνοῦν τή μιζέρια τοῦ φθαρτοῦ καί τήν παραφθορά τῆς ζωῆς, γιά νά φθάσουν στή λυτρωτική ζωή τῆς προσωπικῆς τους ἀναστάσεως.

Λοιπόν, ἀδελφέ, θά ἀρκεστῆς στή διαπίστωση τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Καβάφη πῶς ἡ ζωή εὐτελίστηκε σέ μιά γραμμή κεριά κυρτά-σβησμένα καί στό μοιρολόϊ: «Δώδεκα ἡ ὥρα! Πῶς πέρασε ἡ ὥρα; Δώδεκα ἡ ὥρα! Πῶς πέρασαν τά χρόνια;», ἢ θά βαπτισθῆς στό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἀνάβοντας τή λαμπάδα σου στό φέγγος της;

***Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί μου!  
Ἀληθῶς Ἀνέστη!  
Ὁ ἄνθρωπος συνανέστη!***

***Ἅγιον Πάσχα 2019***

Μέ ἀναστάσιμους πατρικούς ἀσπασμούς



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

*Γεωργίου Δεσφινη*

† Ο Ἱερισσοῦ, Ἀγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου  
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

