



**ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ**  
**ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**  
**ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ**  
**ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ**



Αρ. Πρωτ.: 187

Έν Αρναία τῆ 9<sup>η</sup> Ἀπριλίου 2021

## **ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

(Υἰ' ἀριθμ. 3)

Πρός  
Τόν Ἱερό Κλῆρο,  
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί  
Τόν φιλόχριστο Λαό  
τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

## **Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,**

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς σέ βαρυσήμαντη ὁμιλία του γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας γράφει: «Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀνέστη, γιατί τότε νά πιστεύη κανεῖς σ' Αὐτόν; Ὁμολογῶ εἰλικρινῶς, ὅτι ἐγώ οὐδέποτε θά πίστευα στόν Χριστό, ἄν δέν εἶχε ἀναστηθῆ καί δέν εἶχε νικήσει τόν θάνατο, τόν μεγαλύτερο ἐχθρό μας. Ἀλλά ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί δώρησε σέ μᾶς τήν ἀθανασία. Χωρίς αὐτή τήν ἀλήθεια, ὁ κόσμος μας εἶναι μόνο μιά χαώδης ἔκθεση ἀπεχθῶν καί βδελυρῶν ἀνοησιῶν. Μόνο μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του ὁ θαυμαστός Κύριος καί Θεός μας, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό παράλογο καί τήν ἀπελπισία. Γιατί χωρίς τήν Ἀνάσταση δέν ὑπάρχει οὔτε στόν οὐρανό οὔτε ὑπό τόν οὐρανό τίποτε πιά παράλογο ἀπό τόν κόσμο αὐτό· οὔτε μεγαλύτερη ἀπελπισία ἀπό τή ζωή αὐτή, δίχως ἀθανασία. Γι' αὐτό σ' ὅλους τούς κόσμους δέν ὑπάρχει περισσότερο δυστυχισμένη ὑπαρξη ἀπ' τόν ἄνθρωπο, πού δέν πιστεύει στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. “Ἦταν συμφερότερο γι' αὐτόν νά μήν εἶχε γεννηθῆ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος” (Ματθ. κστ', 24)».

Ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη, ὁ Ἄνθρωπος ἀνέστη!

Ἀληθινά, ὅλη ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, μά καί τά Εὐαγγέλια Της, συγκεφαλαιώνονται σέ τέσσερις μόνο λέξεις: «Χριστός Ἀνέστη - Ἀληθῶς Ἀνέστη». Σέ κάθε μιά ἀπ' αὐτές ἀναλογεῖ κι ἓνα Εὐαγγέλιο, ἓνα χαρμόσυνο ἄγγελμα, ἀλλά καί στά τέσσερα Εὐαγγέλια βρίσκεται ἀδιαίρετο τό νόημα, τό “τέλος”, ὁ σκοπός δηλαδή, ὅλων τῶν κόσμων τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ὀρατῶν καί ἀορατῶν.

Ναί! Ὅταν ὅλα τά αἰσθήματα τοῦ ἀνθρώπου κι ὅλες οἱ σκέψεις του συγκεντρωθοῦν στή βροντή τοῦ Πασχαλινοῦ αὐτοῦ διαγγέλματος «Χριστός Ἀνέστη», σάν καρδιακή ὁμολογία, τότε ἡ χαρά τῆς πληρότητας τῆς ἀθανασίας σείει, ταράζει, γεννᾷ ὅλα τά ὄντα κι αὐτά μέ ἀγαλλίαση πρωτόγνωρη ἀπαντοῦν, βεβαιοῦν, τό πασχαλινό θαῦμα: «Ἀληθῶς Ἀνέστη»!

Εἶναι ἡ ὥρα πού “τό γλίστρημα τοῦ ἀνθρώπου στόν Ἄδη”, στήν πτώση, στόν θάνατο, γίνεται σκουπίδι κι ἄχυρο μπροστά ἀπ' τή δόξα τοῦ Ἀναστάντος καί τό χοϊκό πλάσμα Του, ὁ ἄνθρωπος, ἀναβοᾷ ποτισμένος ἀφθαρσία κι ἀθανασία ἀπό Ἐκεῖνον:

*«Εὐκόλο λάφυρο δέν τό σιμώνω  
τό δυσκολόπαρτο μ' εὐφραίνει μόνο»,*

κατά τόν νεοέλληνα ποιητή! Εὐκόλο λάφυρο ὁ θάνατος, ἡ πτώση κι ἡ ἁμαρτία, τό κεντρί τους, δέν τό σιμώνω! Τό δυσκολόπαρτο: ἡ ἀθανασία κι ἡ ἀναστημένη μου ἀφθαρσία, αὐτό μ' εὐφραίνει μόνο!

Ὅλα τοῦτα διαδραματίζονται στίς ἀνθρώπινες ψυχές γιατί μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι τό «Ἰδού καινά ποιῶ πάντα», «Ἀλήθεια,

τώρα τά ξαναφτιάχνω ὅλα καινούργια» (Ἀποκ. κα΄, 24). Αὐτή τήν ἀνανέωση, τήν ψυχική μεταμόρφωση, τό διαρκές ἀναπλαστικό θαῦμα τῆς Ὁρθοδοξίας ἐρμηνεύει ἡ Ἐκκλησία λέγοντα: «Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς ὁ Πλαστοουργός χοϊκός χρηματίσας», «Κάνεις καινούργιους, ξαναπλάθεις τοὺς ὑλικούς καί χωματένιους ἀνθρώπους, ὁ Πλάστης καί Δημιουργός, ἀφοῦ καί Σύ ἔγινες θεληματικά χωματένιος καί ὑλικός, φορῶντας ἀνθρώπινη σάρκα»! Κάνεις καινούργιους, ξαναγεννᾷς τοὺς τρόφιμους τῆς γῆς, Σύ ὁ Δημιουργός, μέ τό νά γίνης χωματένιος δοῦλος κι ἄνθρωπος. Ὁ Ἰησοῦς μέ τήν Ἀνάστασή Του «ἀφθαρτίζει καινοπρεπέστατα ἀπαθανατίζων τό πρόσλημμα», «Κάνει κατά πάντα καινούργιο κι ἄφθαρτο τόν ἄνθρωπο πού προσέλαβε γενόμενος Θεάνθρωπος, πληρώνοντάς τον, γεμίζοντάς τον μέ ἀθανασία» καί γι' αὐτό ὁ ὕμνωδός μ' ἄφατη ἀγαλλίαση ψάλλει «χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖραν εἰληφότα», «τά σύμπαντα, κόσμος καί ἄνθρωπος γέμισαν μέ χαρά, ἀποκτῶντας τήν ἐμπειρία, τή χάρη τῆς Ἀναστάσεως»!

Τό μήνυμα αὐτό τοῦ καινούργιου, τοῦ μεταμορφωμένου, τοῦ ἀνακαινισμένου ἀνθρώπου στό ὄνομα καί στό πρόσωπο τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ κελαηδᾷ ἡ μούσα τῆς Ὁρθοδοξίας μέ τό δοξάρι τοῦ Παύλου· «Εἶ τις ἐν Χριστῷ καινή κτίσις, τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινά τά πάντα», «Ὅποιος εἶναι ἐνωμένος μέ τόν Χριστό, εἶναι καινούργιο δημιούργημα· ἡ ἀρχαία κατάσταση πέρασε, ἰδοὺ ἔχουν γίνει ὅλα νέα» (Β΄ Κορ. ε΄, 17). Ἡ ἀνακαινιστική δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὁ θάνατος τῆς ἀμαρτίας, προσφέρεται σάν χάρις, σάν δωρεά στό πλάσμα, τόν ἄνθρωπο. Γιά νά γράψη ἔτσι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός: «χθές δέχτηκα τή σταύρωση μαζί μέ τόν Χριστό, σήμερα δοξάζομαι μαζί Του, χθές νεκρώθηκα μαζί Του, σήμερα “ζωοποιοῦμαι” μ' Αὐτόν· χθές ἐνταφιάσθηκα μαζί Του, σήμερα ἀνασταίνομαι μ' Αὐτόν». «Ἄς γίνουμε ὅπως ὁ Χριστός, γιατί κι ὁ Χριστός γίνηκε ὅπως ἐμεῖς, ἄς γίνουμε θεοί γι' Αὐτόν, ἀφοῦ Ἐκεῖνος γίνηκε ἄνθρωπος γιά χάρη μας. Γίνηκε φτωχός, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς πλούσιοι μέ τή δική Του φτώχεια· γίνηκε δοῦλος, γιά νά λάβουμε ἐμεῖς ἀπ' Αὐτόν τήν ἐλευθερία· ἦρθε στή γῆ, γιά ν' ἀνέβουμε ἐμεῖς στόν οὐρανό!»

Ἀδελφοί μου πολυφίλητοι,

«Χριστός Ἀνέστη!» σημαίνει ξεκίνημα γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ μέσα μας κόσμου. Χριστός Ἀνέστη σημαίνει τόν θάνατο τῆς ἀμαρτίας, τό τέλος τοῦ σαπίσματος τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Χριστός Ἀνέστη σημαίνει φραγμό στήν κυριαρχία τῆς ὕλης, σημαίνει φρόνημα ἀπότιστο ἀπ' τό σκοτάδι τοῦ πάθους· σημαίνει «καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως», «ἄς καθαρῆσουμε τίς αἰσθήσεις μας καί ἄς λαμπρυνθοῦμε, ἄς ἀπολαύσουμε τό ἀπρόσιτο φῶς τῆς Ἀναστάσεως»! Χριστός Ἀνέστη σημαίνει πῶς μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς θολά, ἀπ' τήν

ἀλλοτριώση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή ἀμαρτία, δέν εἶναι ὁρατός ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς!

Ἄλλωστε μᾶς τό τραγουδᾷ καί πάλι ὁ νεοέλληνας ποιητής μνημονεύοντας νοσταλγικά τά “Μεγαλοβδομαδιάτικα” βράδια μας:

*«Βράδια Μεγαλοβδομαδιάτικα, περίλυπα ...*

*Κι ὅπως θλιμμένα ἀνιστοροῦν τά Πάθη,*

*μ’ ἐλπίδες χρυσαφένιες ἐτοιμάζουνε*

*τό βράδυ τῆς Ἀνάστασης πού θᾶρθη»!*

Χαίρετε, λοιπόν, ἀδελφοί καί πάλι χαίρετε....

«Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός κι οἱ ἄγγελοι χαίρουν, ἀναστήθηκε ὁ Χριστός κι ἡ ζωή κατέχει τήν ἐξουσία», τονίζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί συμπληρώνει ὁ Ἐπιφάνιος Κύπρου: «Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί χάρισε χαρά σ’ ὅλη τήν κτίση, ἀναστήθηκε κι ἡ φυλακή τοῦ Ἄδη κενώθηκε, ἀναστήθηκε καί ἡ φθορά τῆς φύσης μετατράπηκε σ’ ἀθανασία... Ἐάν κανεῖς, λοιπόν, εἶναι ἐνωμένος μέ τόν Χριστό, τοῦτος εἶναι νέο δημιούργημα, καινούργια πίστη»!

**«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, Ἀδελφοί, ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!»**

***“Ἁγιον Πάσχα 2021***

Μέ ἀναστάσιμους πατρικούς ἀσπασμούς



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

*Ἱερισσοῦ Θεοκλήτου*

† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου  
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ



**Σημείωση:** Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις, εὐθύς μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου.