

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβαστοί Πατέρες,

Εντιμότατοι Άρχοντες,

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ανήμερα του Γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, προστάτου της Κωμοπόλεως ταύτης, του οποίου επικαλούμαι τη χάρη και τις πρεσβείες του, ο βαθύς και ιερός πόθος μου για την Ιερωσύνη ολοκληρώνεται. Σήμερα ο Θεός με ελεεί, δια των τιμίων χειρών του Αγίου Ποιμενάρχου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αδραμερίου κ.κ. Θεοκλήτου, να λάβω τον δεύτερο βαθμό της Ιερωσύνης, ώστε να διακονώ το Ιερό Θυσιαστήριο της Εκκλησίας, αλλά και εν γένει το μυστήριο του ανθρώπου.

Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος προς τους Μαθητές και καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος της Θείας Οικονομίας, συναχθήκαμε στο προσωπικό μου «Υπερώο» για να ζήσω την προσωπική μου Πεντηκοστή. Αναξίως αξιώνομαι να καταστώ πλέον Ιεουργός των Μυστηρίων του Θεού, που είναι τα μοναδικά φάρμακα για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Από σήμερα αναλαμβάνω τη διακονία, ως άλλος Πρόδρομος και εγώ, να προπαρασκευάσω τον δρόμο Αυτού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να οδηγήσω σε Αυτόν κάθε λογικό πρόβατο, και να θύσω την ψυχή μου υπέρ αυτού. Επίσης, σήμερα δανείζω τα χέρια μου και τη γλώσσα μου στον Μέγα Αρχιερέα Χριστό, ώστε και εγώ ο ανάξιος να αναφωνήσω «...μετανοείτε ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών»(Ματθ. δ' 17).

Τούτη τη στιγμή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ολόψυχα τους κατά σάρκα γονείς μου, τον αοίδιμο π. Νικόλαο και τη μητέρα μου Αικατερίνη. Τους ευχαριστώ για όλα όσα κοπίασαν να μου προσφέρουν, που με ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με γαλούχησαν με τα ιεράνάματα της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και για την υποστήριξη που μου παρείχαν στη κλήση που ο Θεός φύτεψε στην ψυχή μου από τα παιδικά μου χρόνια. Τούτη την ώρα αισθάνομαι την ανάγκη να εκζητήσω την ευχή του μακαριστού πατρός μου και είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται δίπλα μου και δέεται από το Υπερουράνιο Θυσιαστήριο, αλλά και την ευχή της μητέρας μου. Μαζί με τους γονείς μου ευχαριστώ και τον κατά σάρκα αδελφό μου Δημήτριο,

αλλά και όλα τα σεβαστά πρόσωπα που συνέβαλαν στην πνευματική μου πορεία, τους διδασκάλους, τους Ιερείς, τους συγγενείς και όλους τους δικούς μου ανθρώπους που ήλθαν σήμερα εδώ και παρευρίσκονται σ' αυτή τη στιγμή της χαράς και της μεγάλης ευθύνης που μου αναθέτει η Εκκλησία και τους παρακαλώ να με έχουν πάντα στις προσευχές τους.

Θερμότερες και εγκάρδιες ευχαριστίες στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς μας Μητροπόλεως πατέρα Ιγνάτιο Ριγανά για τη στήριξή του και τη βοήθειά του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον πνευματικό μου πατέρα, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρα Δωρόθεο Ζέρβα. Τον ευχαριστώ για την πατρική του αγάπη, για το αμέριστο και έμπρακτο ενδιαφέρον του, τις πνευματικές του συμβουλές και παραινέσεις. Πάντοτε θα του είμαι ευγνώμων και τον παρακαλώ να εύχεται για μένα.

Τελευταίες άφησα τις πιο βαθυσέβαστες και ευγνώμονες ευχαριστίες προς το δικό Σας πρόσωπο Σεβασμιώτατε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, που η πατρική σας αγάπη και στοργή περιβάλλει τη ζωή μου. Αισθάνομαι έμπρακτα την αρχοντιά και την γενναιοδωρία της ψυχής σας. Από τη στιγμή της Μοναχικής μου κουράς και της χειροτονίας μου εις Διάκονο, με τιμήσατε όλως ιδιαιτέρως, δίνοντάς μου το μοναχικό όνομα Θεόκλητος, το οποίο φέρετε εσείς ο ίδιος, προς τιμήν του αγίου ενδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου του Φαρμακού και του Μακαριστού Γέροντός σας, αοιδίμου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κυρού Θεοκλήτου Φιλιππαίου, και σήμερα, μου εμπιστεύεστε τον δεύτερο βαθμό της Ιερωσύνης. Μαζί με τη βαριά για εμένα παρακαταθήκη του μοναχικού ονόματος, κρατώ ως φυλαχτό και ως φωτεινό οδοδείκτη της ζωής μου, τις πολύτιμες πατρικές συμβουλές και παραινέσεις σας. Για τη δική μου ζωή ήσασταν, είστε και θα είστε ο Πατέρας μου, είστε ο Πατέρας που αγαπά, στηρίζει, νουθετεί και στοργικά προστατεύει τα παιδιά του. Θα εμπνέομαι πάντα από το μεγαλείο της ψυχής Σας, το τίμιο φρόνημα Σας, τον πάντοτε εμπνευσμένο λόγο Σας, τη θυσιαστική διακονία Σας, τη θεολογική και εκκλησιαστική Σας κατάρτιση, καθώς και τη λειτουργική Σας αρχοντιά.

Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ ότι οι προσδοκίες Σας από εμένα είναι υψηλές. Θέλω να Σας διαβεβαιώσω, πως θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθώ σ' αυτές. Η διακονία μου προς το ποίμνιο που μου

εμπιστεύεστε θα είναι θυσιαστική και μαρτυρική, έχοντας βαθιά μέσα μου ριζωμένη την εντολή του Χριστού: «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθῆν, απαρνησάσθω εαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι»(Μάρκ η΄ 34). Με πνεύμα αυταπαρνήσεως και προσφοράς, θα προσπαθῶ η διακονία μου να αφήνει τη μαρτυρία του Αγίου Προδρόμου: «...ετοιμάσατε την οδὸν Κυρίου ευθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ» (Λουκ. γ΄ 4). Σας παρακαλῶ Σεβασμιώτατε να με ἔχετε πάντοτε στην προσευχή Σας. Εναποθέτω την ὑπαρξή μου στον Χριστό και την διακονία της Εκκλησίας Του.

Τούτη την ιερή στιγμή επικαλούμαι τη Χάρη του Τριαδικού Θεού, τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου του Φαρμακού, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης, του Αγίου Ιωάννου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού και πάντων των Αγίων.

Σεβασμιώτατε Ἄγιε Ποιμενάρχα μας, σεβαστοὶ Πατέρες και αγαπητοὶ ἀδελφοί, σας παρακαλῶ να εὐχεσθε και να προσεύχεσθε, ὥστε με τη διακονία μου να υπηρετήσω ευόρκως τον Κύριο, να ευαρεστῶ τον Θεό και τους ανθρώπους και να αξιωθῶ κατά την ὥραν της Τελικής Κρίσεως ἐπὶ του Φοβεροῦ Βήματος, να ακούσω παρά του Μεγάλου Αρχιερέως Ιησοῦ Χριστοῦ: «εὐ, δούλε αγαθέ και πιστέ!... εἰσελθε εἰς τη χαράν του Κυρίου σου» (Ματθ. Κε΄ 21).

Επεπόθησεν η ψυχή μου τον Κύριον. Και νυν ἐλήλυθε η ὥρα, καιρός του ποιήσαι τω Κυρίῳ. Ἰδοὺ ο δούλος Κυρίου. Γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου. Δέσποτα Ἄγιε Ευλόγησον.

Διάκονος Θεόκλητος

Ἅγιος Πρόδρομος Χαλκιδικῆς

24/06/2021