

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Άρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη
Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπα

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἐκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε αὐτῶν τήν πίστιν» (Εβρ.13, 7).

Ἀκολουθοῦμε τόν Ἅγιο Κοσμᾶ στήν Ἀφρική.

Ὁ Ἅγιος δέν πῆγε στήν Ἀφρική.

Πῆγε ὁμως ἐν πνεύματι μαζί μέ τούς ἄλλους Ἁγίους τῆς Ὁρθοδοξίας πού τιμῶνται ἐκεῖ.

• Ὁ Ἅγιος πῆγε στήν Ἀφρική μέ τό ἱεραποστολικό ἔργο τῶν ἱεραποστόλων τῆς Ἀφρικῆς. Πού ἀναπτύσσεται στί 40 Μητροπόλεις-ἱεραποστολές τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς πού ἀναπτύσσεται στά 48 ἀπό τά 54 κράτη τῆς Ἀφρικῆς.

• Πῆγε τώρα μέ τούς Ναούς πού ἔχουν κτισθεῖ πρός τιμήν του. Στό Κογκό ἔχουμε τό χωριό BABAKOSMAS στό τόπο πού μαρτύρησε ὁ π. Κοσμᾶς. Στό χωριό αὐτό κτίσθηκε Ναός πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Βρίσκουμε ἄλλους δύο Ναούς στήν Μητρόπολη Κατάγκας καί ἕναν στήν Ἐπισκοπή τοῦ Κογκό Μπραζαβίλ. Ἴσως ὑπάρχουν καί ἄλλοῦ πού δέν ἐντοπίσαμε ἀκόμη.

• Ζωντανέψει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς στόν συνώνυμο του ἱεραποστολο τοῦ Κογκό τόν μακαριστό π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, πού ἔλαβε στή Μονή Γρηγορίου τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου καί τό ἔκανε γνωστό μέ τό ὄνομα καί μέ τό ἔργο του.

• Εμεῖς ἀκολουθοῦμε τόν Ἅγιο Κοσμᾶ στήν Μπουκόμπα τῆς Τανζανίας τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς.

• Πῆγε μέ τήν μίμηση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου του στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἀφρικῆς. Οἱ νεώτεροι Ἑλληνες ἱεραπόστολοι ἔχουν σάν παράδειγμα τόν μεγάλο Ἰσαπόστολο κοσμᾶ καί ἐμπνέονται ἀπό τήν δική του μορφή καί μιμοῦνται τό δικό του ἔργο.

Τά ἴχνη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ χαράσσονται στίς ζοῦγκλες καί τίς ἐρήμους τῆς Ἀφρικῆς, καθώς συνεχίζεται τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς γιά τούς Ἑλληνες καί Ὁρθοδόξους τῶν Βαλκανίων συνεχίζεται σήμερα στήν Ἀφρική.

• Τώρα τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στό Ἐπισκοπεῖο στή Μπουκόμπα, ὅπου καί ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.

Συνεχίζεται μέ τήν κατήχηση, δηλ. τήν διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, μέ τά Σχολεῖα τοῦ Πατροκοσμᾶ στήν Ἀφρική.

A. ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Άκολουθοῦμε τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Κοσμά κηρύττουμε καί κατηχοῦμε τόν ἀκατήχητο λαό. Πού ἐπειδή εἶναι ἀνερμάτιστος πνευματικά, μπορεῖ εὐκόλα νά φύγει σέ μιὰ ἄλλη ψευτοεκκλησία, πού θά βρεῖ καλλίτερη συμπεριφορά καί ὑλική βοήθεια.

Κηρύττουμε σέ κάθε εὐκαιρία πού θά βρεθοῦμε μαζί μέ τό λαό καί κυρίως στήν ὥρα τῆς ἀκολουθίας.

Κατηχοῦμε τούς Ἱερεῖς, τούς Κατηχητές, τούς Ὁρθόδοξους ἐπιστήμονες, τούς μεγάλους, τούς νέους, τά παιδιά ἐν ὥρα λατρείας καί ἐκτός αὐτῆς.

B. ΝΕΟΛΑΙΑ

Ἡ ἀποτελεσματική ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Κοσμά γιά τήν διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὁρθοδοξίας ἦταν ἡ δημιουργία Σχολείων στόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό.

Ἔτσι καί μεῖς ἀκολουθώντας τά ἴχνη τοῦ Πατροκοσμά χτίζουμε σχολεῖα. Στηρίζουμε τά παιδιά καί τή νεολαία μας.

1. ΣΧΟΛΕΙΑ

Στηρίζουμε τά 2 σχολεῖα μας ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΘΕΝΗΣ στό Ρουμπάλε καί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ στήν Καγιάγκα.

Εἶναι ἰδιωτικά σχολεῖα. Ἐνισχύουμε τήν παρουσία τῶν Ὁρθόδοξων μαθητῶν, παιδιά Ἱερέων, ὀρφανά καί πολύ πτωχά.

Ἔχει ξεκινήσει ἕνα πρόγραμμα ὑποτροφιῶν σέ Ὁρθόδοξους μαθητές.

Βοηθᾶμε τά ὀρθόδοξα παιδιά μας νά σπουδάσουν καί ταυτόχρονα βοηθᾶμε τά Σχολεῖα μας.

Τώρα ἔχουμε φθάσει στά 90 ὀρθόδοξα παιδιά.

Ἡ ὑποτροφία εἶναι 370€ τό χρόνο, 90€ τό τρίμηνο ἢ 30€ τό μήνα. Καλύπτουν τά δίδακτρα καί τό φαγητό τους.

Θά σταματήσουμε στά 100 παιδιά.

Τώρα θά ζητήσουμε τή βοήθεια γιά τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν πού φθάνουν τά 40€ τό χρόνο. Τά 40€ εἶναι γιά τό στρώμα, τίς ἀτομικές ἀνάγκες τῶν μαθητῶν, ροῦχα, ἐσώρουχα, σχολική στολή, παπούτσια, τετράδια κ.ἄ.

Θέλουμε ἀκόμη 10 χορηγούς 370€ καί ἄλλους χορηγούς ἀπό 40€.

2. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Σ'αυτό τό Κέντρο φιλοξενοῦμε τά παιδιά μας 10-17 καί νέους 18-25 ἐτῶν ἀπό ὅλη τήν ἐπαρχία καί γίνεται κατήχηση ὀρθόδοξης Πνευματικῆς ζωῆς ἕνα 7ήμερο.

Γνωρίζουν τήν Λειτουργική ζωή, γίνεται Ὁρθόδοξη Κατήχηση, γνωρίζονται μεταξύ τους οἱ Ὁρθόδοξοι νέοι καί σφηριλατεῖται ἡ ἐνότητα μεταξύ τους. Μαθαίνουν τήν πειθαρχία, τά μέτρα ὑγιεινῆς καί πρόληψης κατά τῶν ἀσθενειῶν. Ἔχουν δημιουργική ψυχαγωγία καί εὐχάριστες διακοπές.

Αὐτά τά ἐνώνουν μέ τήν Ὁρθοδοξία καί μεταξύ τους, τά στερεώνουν στήν Ἐκκλησία μας καί δημιουργοῦν γερά θεμέλια γιά τό μέλλον. Φέτος φιλοξενήθηκαν

800 παιδιά και νέοι από περιοχή Μπουκόμπας και μέχρι τέλος θά φιλοξενηθοῦν ἄλλα 700 παιδιά και νέοι από Καράγκουε και Γκέϊτα.

Εἶναι αὐτό τό Κέντρο μιά Κιβωτός για τά παιδιά και τούς νέους μας μέσα στήν πλυμμυρίδα τῶν Μουσουλμάνων, Καθολικῶν και Προτεσταντῶν, ὅπου τά δικά μας εἶναι μειοψηφία.

Ἐπειδή δέν ἔχουμε δικά μας Σχολεῖα, τά συγκεντρώνουμε στήν Κιβωτό ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ για νά τά διδάξουμε και νά τά δέσουμε καλά στήν πίστη μας.